

Benut je tijd optimaal en op de juiste manier

Marokkaans Islamitisch Centrum Roosendaal (MICR)
Vrijdagpreek Imam Charif Slimani 28/04/2017

Beste mensen, de meeste zaken die men kwijt kan raken, kan men op een bepaalde manier weer terug krijgen. Als je bijvoorbeeld ziek bent en je gezondheid is wat minder, kun je na een periode van herstel je gezondheid weer op peil krijgen. Als je je baan verliest of als je je eigendommen kwijt raakt, kun je er toch weer voor zorgen dat deze zaken weer terugkeren. Er is één ding –beste broeders en zusters-, wanneer dit vergaat, komt dit nooit meer terug en dit is de tijd. Tijd kunnen we niet stopzetten, vertragen of terug draaien. Ongeacht onze omstandigheden, bezigheden en onze wensen, gaat de tijd gewoon door en wordt onze resterende tijd dat we mogen leven, steeds korter.

Omdat we de tijd die voorbij is gegaan nooit meer terug kunnen krijgen, dient men tijd als zijn dierbaarste bezit te beschouwen. Men dient zorgvuldig met zijn tijd om te gaan. In deze zestiende preek van onze serie preken ‘Het gedrag en de manieren van een moslim’, staan we stil bij ‘het op de juiste manier benutten van tijd’. Dit is één van de belangrijkste eigenschappen die de moslim dient te bezitten. De moslim dient dus de waarde van tijd goed in te schatten.

Beste broeders en zusters, we verschillen allemaal van leeftijd, sommigen van ons zijn heel oud. (We vragen Allah om hun leeftijd te zegenen en hen nog langer te laten leven). En sommigen van ons zijn nog jong. Omdat we in een schoolvakantieperiode zitten, zijn er veel jongeren en kinderen aanwezig vandaag. En ondanks dat we van leeftijd verschillen, zullen we allen dezelfde conclusies trekken wanneer we naar de afgelopen periode van ons leven kijken. Iedereen van ons zal het volgende concluderen: “De voorbije jaren van mijn leven zijn zo snel voorbij gegaan. Ze zijn gevlogen en van al die jaren zijn er maar een paar gebeurtenissen hier en daar, die ik me kan herinneren. De rest is verdwenen alsof die er nooit is geweest!”

Zo kijkt men nu in dit wereldse leven naar de tijd van zijn leven die voorbij is gegaan. Luister goed -beste broeders en zusters- hoe men naar zijn hele leven op aarde zal kijken wanneer hij/zij bij Allah in het hiernamaals voor zijn afrekening staat. Allah zegt in de koran:

(وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ) يونس:45

*En (gedenkt) de Dag waarop Hij hen bijeenbrengt, (dan is het voor hen) alsof zij niet langer (op aarde) hebben vertoefd dan één moment van de dag*10:45

Beste gelovigen, als we kijken naar de manier hoe en waar wij onze tijd aan besteden, dan kunnen we niets anders dan concluderen dat we (in het algemeen) onze tijd niet goed benutten. En het geldt voor ons allemaal jammer genoeg. Ouderen, jongeren, kinderen, mannen en vrouwen. We zeggen heel vaak dat de tijd vliegt en dat tijd geld waard is. Maar hoe wij met de tijd omgaan weerspiegelt helemaal niet wat wij zeggen, namelijk dat tijd hoog gewaardeerd dient te worden.

Wordt wakker en wees bewust -beste broeders en zusters- van het feit dat Allah ons niet zo maar heeft geschapen. Allah heeft ons voor een belangrijk doel geschapen en niet voor de lol of om onze tijden zo maar te verspillen. Ons lot maakt geen grappen met ons, alles wat wij doen, wordt serieus genomen. Allah zegt in de koran:

(يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا ۗ أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) المجادلة:06

op de dag dat Allah hen allen opwekt. Hij zal hun dan meedelen wat zij gedaan hebben. Allah heeft het opgesomd, maar zij hebben het vergeten. Allah is van alles getuige. 58:06

En zo gaat Allah ons ook over onze tijd vragen. Je wordt bevraagd over jouw hele leven: alle jaren, alle maanden, alle uren en alle seconden. Waaraan heb jij dat allemaal besteedt? Luister goed naar wat de boodschapper van Allah hierover heeft gezegd:

“Op de dag der opstanding zal geen dienaar een stap verder zetten voordat hij gevraagd wordt over vier dingen: Waar hij zijn leven heeft doorgebracht, wat hij in zijn jeugd uitvoerde, hoe hij zijn geld verdiend en uitgegeven heeft en wat hij met zijn kennis heeft gedaan.”

(Al tirmizi en anderen)

In een andere overlevering heeft hij (vzmh) ons aangeraden om onze tijd goed te benutten en goed gebruik te maken van alle kansen en gelegenheden voordat dit niet meer mogelijk is. Hij zei:

“Benut vijf dingen voor vijf anderen: je jeugd voordat je oud wordt, je gezondheid voordat je ziek wordt, je rijkdom voordat je arm wordt, je vrije tijd voordat je het druk hebt, en je leven voordat je dood bent”

Al Haakim en Al-Bayhaqi.

Maar ondanks dit allemaal, wordt vrije tijd door velen van ons jammer genoeg niet goed benut. En dit is ook wat de profeet (vzmh) heeft gezegd. Hij zei:

“Er zijn twee zegeningen (gunsten) waar de mensen geen goed gebruik van maken: goede gezondheid en vrije tijd.” Al Boekharie.

Beste gelovigen, hoe de meesten van ons omgaan met geld, zo dienen we ook om te gaan met tijd. We gaan behoedzaam en zuinig om met geld en verspillen dit niet aan onnodige zaken. Zo dienen we ook om te gaan met tijd! Onze beschikbare tijd is beperkt. Een dag duurt 24 uur en kan nooit langer worden. Dus de tijd die wij aan onnodige zaken besteden gaat ten koste van onze beschikbare tijd die wij aan nuttige en noodzakelijke zaken kunnen besteden.

Beste broeders en zusters, om onze tijd optimaal te benutten, is het van uiterst belang om de volgende zaken altijd in acht te nemen:

Stop gelijk met het verspillen van je tijd aan nutteloze zaken. Met nutteloze zaken bedoel ik alle zaken die geen positief effect hebben op het ontwikkelen van jezelf als gelovige, als mens, als burger en bijvoorbeeld ook als student. Nutteloze zaken zijn zaken waarvan je niets leert voor dit wereldse leven of voor het hiernamaals. Denk bijvoorbeeld aan te vaak kijken naar televisie, te veel bezig zijn met social media als YouTube, facebook en whatsapp, te vaak spelen op jouw telefoon, PlayStation of andere speelmiddelen. Wanneer we zouden nagaan -beste broeders en zusters- hoeveel uren per dag wij en onze jongeren er dagelijks aan besteden, dan zullen we er echt versteld van staan. Doordat men te vaak bezig is met genoemde zaken, hebben we geen tijd meer voor elkaar. Partners hebben

geen tijd voor elkaar. Ouders hebben geen tijd voor hun kinderen en kinderen hebben ook geen tijd meer voor hun ouders. Iedereen is bezig met zijn eigen wereldje op zijn telefoon. Onze kinderen zijn dag en nacht aan het spelen en aan het watsappen en misschien zelfs tijdens het eten. Sommigen blijven heel laat wakker in bed door hun telefoon waardoor ze moeilijk op tijd wakker worden. Ze gaan moe naar school en kunnen niet goed concentreren tijdens de les. Wat voor schoolresultaten kunnen we verwachten van deze kinderen?

Ik wil hier het volgende zeggen tegen onze kinderen en jongeren: Lieve jongeren en lieve kinderen, wanneer wij als ouders iets voor jullie kopen, een telefoon of een PlayStation bijvoorbeeld, dan doen we dit omdat wij erg van jullie houden. Soms is het niet makkelijk om dit te kopen gezien de moeilijke financiële omstandigheden van sommige ouders. Maar toch proberen jullie ouders jullie niet teleur te stellen en kopen zij meestal wat jullie graag willen. Maar wanneer je jouw tijd besteedt aan het spelen op jouw telefoon of aan zinloze praatjes, dan zullen jouw ouders teleurgesteld raken in jou. Ze kochten een telefoon voor jou en maakten je blij, maar jij maakt ze verdrietig met het verspillen van je tijd op die telefoon. Bovendien zal het verspillen van tijd aan onnuttige zaken, ernstige gevolgen hebben voor jouw school en voor jouw gedrag. Bezig zijn met je smartphone kan namelijk verslavend zijn. Dit alles zal gevolgen hebben voor jouw toekomst.

Kijk goed naar jouw schoolrapport! Valt er niets te verbeteren? Ben je goed in alle vakken? Heb je geen onvoldoendes? Er valt altijd wel iets te verbeteren. Doe daarom je best om je resultaten te verbeteren in plaats van jouw tijd aan zinloze zaken te besteden.

Beste broeders en zusters, het gaat hier niet alleen om kinderen en jongeren, het gaat ook om ons als ouderen. We besteden te veel tijd aan nutteloze praatjes. Met nutteloze praatjes bedoel ik geen roddel. Dit is altijd streng verboden. Nutteloze praatjes zijn praatjes die niets verboden omvatten zoals roddel of vieze woorden. Het zijn praatjes die geen nut hebben. Men blijft urenlang kletsen over allerlei zaken. Wanneer men zich bedenkt wat men na al die uren geleerd heeft of welk nut behaald heeft, dan zal dit helemaal niks zijn.

Hebben wij niets te doen beste broeders en zusters? Komen wij al onze plichten na tegenover onze gezinsleden? Komen wij onze plichten na tegenover Allah? Komen wij onze plichten na tegenover de maatschappij? Valt er niets te leren in plaats van dat nutteloos gepraat?

om bewust te worden van het gevaar van zoveel tijd besteden aan nutteloos gepraat, dienen we naar de volgende woorden van Allah te luisteren:

(قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ) المؤمنون:01-04

Waarlijk, de gelovigen slagen. Degenen die nederig zijn in hun shalat. En degenen die nutteloos gepraat vermijden. En degenen die hun plicht tot zakat nakomen 23:01-04.

Deze verzen geven aan dat het vermijden van nutteloos gepraat één van de belangrijkste eigenschappen is die de gelovige dient te bezitten om te slagen, net zoals nederig zijn in het gebed en het geven van zakat.

Tot slot -beste broeders en zusters-, de Islam is niet tegen het ontspannen door te kletsen of te spelen. Het behoort bij de behoeftes van de mens. Maar wanneer dit ten koste gaat van het vervullen van onze belangrijke taken en het nakomen van onze plichten, dan is de Islam hierop tegen.